

Wilt u dit blad niet terugleggen maar meenemen (zodat niet velen het aanraken)?

Zondag 22 maart 2020

De lezingen:

Exodus 7, 8-25:

De eerste slag (van de "tien plagen") tegen de verstokte farao die het volk van God niet wil laten gaan uit Egypte: het water van de Nijl wordt bloed en is niet meer te drinken. Farao is niet onder de indruk.

Johannes 9, 1-39

De genezing van een blindgeborene, en de behoefte zowel het blind-zijn als de genezing te verklaren. Bind-zijn komt door zonde, van deze of van de ouders, toch? En Jezus die hem genas kan niet van God zijn, anders zou hij de sabbat in acht nemen, toch?

Bedenken

Lied 167, een speellied, volgt Mozes op zijn weg. In couplet 8 heet het:

Onheil treft Egypteland, ach en wee, ach en wee!
Onheil treft Egypteland, ach en wee, ach en wee!

Ons land treft ook onheil. Elke dag horen wij onheilspellende getallen: de nieuwe besmettingen, de aantallen overledenen, het is een tijd van verwarring en angst.

Kun je zeggen dat er nu een plaag over ons heen gaat, zoals die toen over Egypte ging? En voelen we ook de behoefte om te verklaren waar dat vandaan komt? Zoeken we naar iets waardoor het een etiket van "noodzaak" kan krijgen? Zit God er achter? Is dit zijn manier van omgaan met ons?

Toen Mozes het geluid van bevrijding bij zijn volk moest neerleggen kwam God hem eerst vertellen welke Godsnaam daar bij hoort. Hij wilde niet gezien worden als "de machtige" maar als "die is en er zal zijn". Niet als de bestuurder achter de knoppen dus, maar als de kracht die bij je is.

De Nijl was de levensader van Egypte, alleen door dit water was er leven en kon er iets groeien. De landbouw moest het hebben van de regelmatige overstromingen van de Nijl, anders geen vruchtbaar land. Geen leven of het kwam uit de Nijl. Daarom kreeg de Nijl ook een goddelijke status.

En nu verandert het water van de Nijl in bloed. Egypte is dus getroffen, zoals wij zeggen: in het hart van de economie.

Bezinnen

Beter dan uit te willen zoeken "hoe het zit" is misschien om je af te vragen of er iets te leren is.

Wat is onze Nijl?

Wat is de levensader van onze samenleving?

De beurskoersen vertellen ons onmiskenbaar dat we ook getroffen zijn in het hart van de economie.

Is er een omkeer die van ons gevraagd wordt? Leven we eenzijdig? Onevenwichtig? Moeten we wat leren? Dat niet alles maakbaar is? Dat we kwetsbare mensen zijn, dat we getroffen kunnen worden?

Bidden

Wat overkomt ons, God? Waarvoor is het goed? Behoed ons en bewaar ons, God, en laat er een eind komen aan de beproeving en de angst. Mag ik weten, God, dat u mij en ons nabij bent, ook in deze onrustige en spannende tijd en dat u mij ziet en hoort en kent? U bent toch het licht in onze duisternis en de hoop van mijn hart in bange tijden. Ik bid u, God, voor...

... de mensen die getroffen zijn door het virus en met wie het er slecht voor staat...

... mensen die zich kwetsbaar voelen omdat ze al een ziekte hebben...

... artsen en verpleegkundigen dat zij klaar en kalm kunnen blijven...

... de bestuurders, die de goede beslissingen moeten nemen...

... wetenschappers, hard op zoek naar iets dat helpen kan...

... mensen die niet weten hoe het verder moet met hun bedrijf of onderneming...

... de mensen die nog eenzamer zijn geworden dan ze al waren...

... voor

Help mij, God, dat mijn ogen open kunnen blijven in deze bizarre tijden en dat ik het goede kan zien en doen. Dat ik in de beperkte ruimte die er van het gewone leven nog over is mijn weg zal vinden. Dat ik zie wie mij nodig heeft en voor wie ik iets kan betekenen.

Help mij ook dat ik u kan blijven zien en kan blijven horen - en u kan blijven vertrouwen.

Geef moed en hoop.

onze vader...