



BELEIDSPLAN 2024-2029



Het kerkgebouw 't Kruispunt aan de Slachthuisstraat 22 te Geldrop.

We zijn een protestantse kerk in een rooms-katholieke omgeving. Al in 1970 werkten de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk samen als een Samen-op-Weg gemeente. Onze gemeente telt ongeveer 475 leden. Binnen onze kerkgemeenschap voelen mensen zich met hun verschillende geloofsbelevingen verbonden. Men voelt zich erg betrokken bij elkaar, zowel sociaal als pastoraal. Gemeentelieden zijn binnen en buiten de kerkgemeenschap diaconaal actief en betrokken.

In verband met de vergrijzende gemeente is pastorale zorg erg belangrijk. In de wekelijkse vieringen en via 'Bezinnen & Leren' zoeken we naar verdieping van ons geloof. Binnen sociale kerkelijke activiteiten ontmoeten we elkaar. We willen met behoud van identiteit graag samenwerken met PKN-gemeenten in de omgeving ('buurgemeenten').

*Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.*

*Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggars bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.*

(t. Margryt Poortstra) Zangen van zoeken en zien – lied 93

In dit document worden onze **visie, uitgangspunten en keuzes** voor 2024-2029 toegelicht.



Visie – uitgangspunten – keuzes

De Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo komt samen in 't Kruispunt. Deze naam staat symbool voor het samen vieren en bijeenkomen.

Verticale as, connectie met God

In de Bijbel wordt geschreven over de sterke verbondenheid van God met mensen. Jezus Christus is de verbindende kracht tussen God en de mensen. Wij zijn een gemeente die hierdoor geraakt is en vandaaruit probeert te leven. Met onze gaven en talenten zijn wij levende stenen. Hiermee bouwen wij aan onze gemeente, waarvan Jezus de hoeksteen is.

Horizontale as, connectie met mensen

Jezus sprak de woorden: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Met deze woorden in ons achterhoofd zijn wij een betrokken gemeente die omziet naar elkaar. Wij bieden een luisterend oor voor ieders ervaringen, belevingen en inspiratiebronnen. Wij nemen onze pastorale taak serieus en zijn betrokken bij het wel en wee van de leden van onze gemeente en anderen die op onze weg komen.

Kruispunt, centrum van beide assen

Op het kruispunt kunnen mensen vanuit verschillende kerkelijke richtingen samenkomen. Vanuit ons christelijk geloof willen wij dit uitdragen binnen onze gemeente door gastvrij te zijn voor mensen met verschillende achtergronden. Onze gemeente is een plek waar verschillende generaties samen komen en waar ruimte is voor verschillende geloofsbelevingen.

Vanuit het kruispunt naar buiten

Onze naasten zijn niet alleen onze gemeenteleden. Ook voor mensen buiten onze kerkgemeente willen wij ons dienstbaar inzetten om voor hen het leven aangenamer te maken. Hierbij kijken wij ook verder dan de landsgrenzen, we zetten ons ook in voor een rechtvaardiger samenleving buiten de grenzen van ons land. Samen met andere kerken en in het bijzonder de Nicasius parochie in Geldrop zetten we ons in voor oecumene. Daarnaast willen we intensiever samenwerken met omliggende PKN-gemeenten (onze buurgemeenten).



Voorstelling van het scheppingsverhaal in de kerkzaal van 't Kruispunt.



Visie – Uitgangspunten – Keuzes

Connectie met God

In onze seculiere samenleving zoeken wij naar religieuze kracht en bemoediging. Vanuit de zondagse vieringen worden wij, met de zegen van God, 'naar onze eigen plaats in deze wereld' gestuurd. Daar kunnen we onze betrokkenheid op eigen wijze bij maatschappij, natuur en milieu tonen.

Binnen onze activiteiten kunnen wij niet zonder de inspiratie die wij krijgen vanuit de Bijbel. Het Oude en het Nieuwe Testament geven kleur aan onze vieringen, ontmoetingen en dienstbaarheid. De Bijbel zal dan ook altijd het uitgangspunt zijn voor onze werkzaamheden.

Connectie met mensen

Onze gemeente staat open voor iedereen. Wederzijds respect en aanvaarding van de ander zijn de basis om met elkaar in gesprek te gaan.

Wij vinden saamhorigheid en omzien naar elkaar belangrijk. Daarom willen we samen de verbinding zoeken en ontmoeting bevorderen. Wij leggen de nadruk op het pastoraat en het diaconaat, het omzien naar elkaar. Wij willen graag dat mensen zich persoonlijk en in hun geloofsbeleving gekend en gezien weten.

Wij willen mensen die zich minder aangesproken en aangetrokken voelen door de traditionele vieringen, uitdagen. Uitdagen om 'andere, actievere, innovatievere, meer inspirerende vormen van samenkomen en beleven in gang te zetten'¹.

Centrum van beide assen

Onze kerk is een plek waar verschillende meningen en kerkelijke achtergronden samen kunnen komen en gerespecteerd worden. Het is belangrijk om ruimte te bieden voor verschillende leeftijdsgroepen en geloofsbelevingen binnen onze gemeente met aandacht voor gemeenteleden die zich op dit moment minder betrokken voelen.

Vanuit het kruispunt naar buiten

Ons geloof in God spoort ons aan om anderen te helpen en ons dienstbaar op te stellen.

We krijgen in de uitvoering van de taken te maken met steeds meer uitdagingen, zoals de terugloop in het aantal vrijwilligers en minder financiële middelen. We merken dat het geloof in het dagelijks leven een minder prominente rol speelt, wat ons beperkt om als kerk meer naar buiten te treden. Om onze kerk vitaal te houden gaan we intensiever samenwerken met onze buurgemeenten.



¹ Bij het opstellen van dit Beleidsplan is gebruik gemaakt van de uitkomst van de enquête Nieuw Kerkelijk Peil (NKP, juli 2022) en het rapport van de werkgroep Toekomst Kruispunt (juli 2021).



Visie – Uitgangspunten – Keuzes

De kerk krijgt met steeds meer uitdagingen te maken. De kerkgemeente vergrijsst, het ledenaantal neemt af en hiermee neemt ook het aantal vrijwilligers en de financiële middelen af. We zullen daarom creatief moeten zijn om een vitale kerkgemeente te blijven.

Connectie met God

Kerkzijn betekent voor ons geloof, gemeenschap en handelen. Die woorden krijgen kracht door in de kerkdienst de verbinding met God en de mensen te zoeken. Zoals eerder genoemd zijn wij een kerk waar mensen met verschillende kerkelijke achtergronden een plek vinden. Om hier ruimte aan te geven staan wij open om de kerkdienst in andere vormen te vieren, bijvoorbeeld in de vorm van interactieve gezinsdiensten, variatie in de muzikale ondersteuning, meer speciale kerkdiensten (met een rol voor poëzie, kleinkunst ed.). Hierbij kunnen de carrouseldiensten² met de buurgemeenten een rol spelen. Samen met de Nicasius parochie worden oecumenische vieringen gehouden tijdens de Gebedsweek voor Eenheid, de Taizévesper in de Stille Week en de Willibrordviering. Door met anderen te Bezinnen en Leren kunnen we ons geloof verdiepen.

Connectie met mensen

Omzien naar elkaar is erg belangrijk binnen onze kerkelijke gemeente. Via contactpersonen in de wijk, wijkactiviteiten, koffiedrinken na de dienst, preekvoorbereiding, koor of andere activiteiten willen we elkaar ontmoeten. Wanneer je elkaar kent en er wederzijds vertrouwen is, voelt men zich welkom en wordt het spreken over persoonlijke zaken en geloofszaken gemakkelijker. Het is belangrijk, dat ook nieuwe mensen zich bij onze gemeente betrokken voelen. We willen onze kerkleden stimuleren om gasten en nieuwe leden welkom te heten en te betrekken bij onze andere kerkelijke activiteiten.

De komende periode blijft het ontmoeten centraal staan voor alle leeftijdsgroepen. Er is aandacht voor activiteiten voor de jeugd zoals jeugdkerk, Sirkelslag ed. Naast de traditionele zondagsdiensten denken we aan doordeweekse activiteiten voor kleinere groepen, die minder frequent bij elkaar komen. Hierbij willen we de verschillende doelgroepen uitnodigen om zelf verschillende bijeenkomstgroepen te organiseren. Hiervoor moeten we duidelijk maken dat deze ruimte er binnen de kerk is.

Vanuit de NKP-enquête¹ is naar voren gekomen dat met name de jeugd gemist wordt in de kerk. Hier willen wij zeker gehoor aan geven, we moeten ons alleen wel bewust zijn dat we de ouders van deze jeugd op dit moment ook missen. We proberen ons dan ook te richten op de ouders van kinderen en jongeren om de kerk van de toekomst vorm te geven. De betrokkenheid van deze groep is onmisbaar.



² Bij carrouseldiensten volgen we met een aantal buurgemeenten in de werkgemeenschap Helmond vrijwel dezelfde liturgie over een bepaald thema. De predikanten wisselen 2 van de 3 zondagen van gemeente.



Ook wat betreft het diaconaat willen wij onze gemeenteleden meer betrekken. Het diaconaat heeft een opdracht voor de hele gemeente. De diakenen kunnen niet zonder de signalen, die hen vertrouwelijk vanuit de gemeente bereiken. Alleen met input vanuit de gemeenteleden kan het werk goed gedaan worden.

De communicatie van onze werkzaamheden wordt gedaan via een actuele website, de 2Klank, nieuwsbrieven, het digibord en persoonlijke contacten. Zo proberen we alle gemeenteleden zoveel mogelijk te betrekken.

Centrum van beide assen

Om de continuïteit van onze kerkgemeenschap te waarborgen in een tijd van een krimpend aantal leden is het nodig om een raamwerk van taken en activiteiten te realiseren. In 2024 richten we ons op het invullen van de vacature na het emeritaat van ds. J.-H. Kip. Rekening houdend met het teruglopende ledental en financiële middelen staan we voor de opgave om een deeltijd predikant/kerkelijk werker voor onze gemeente te werven. We willen ons breed oriënteren door samen te werken met onze buurgemeenten.

Vanuit het kruispunt naar buiten

Vanuit de diaconie willen we ons, als de menskracht dat toelaat, meer richten op betrokkenheid met duurzaamheid in de vorm van de zogenaamde 'groene kerk'. We willen de zichtbaarheid van onze kerk vergroten door het samenwerken met maatschappelijke organisaties. We denken daarbij aan het Inloophuis 't Hemeltje in Eindhoven, de Vincentius Vereniging (project Budgetmaatje), de Voedselbank, de LEV-groep en Vluchtelingenwerk. Natuurlijk hebben we ook oog voor de regionale en landelijke instellingen, die werkzaam zijn voor het Werelddiaconaat, zoals Kerk in Actie.

Bij buitenkerkelijke activiteiten denken we aan de maandelijkse organisatie van een open maaltijd, theatervoorstellingen en lezingen in het kader van Bezinnen & Leren.

Op lokaal niveau kunnen we oecumenische activiteiten met de plaatselijke Rooms-Katholieke parochie ontwikkelen.

De ZWO-activiteiten gericht op Burkina Faso, blijven we van harte ondersteunen, zoals we de afgelopen 50 jaar al hebben gedaan. Dit geldt ook voor overige activiteiten, waaronder Stichting Anak-Anak Lombok Timur.

Gezien de uitdagingen wat betreft vrijwilligers en leden willen wij meer samenwerken met de buurgemeenten, onder meer op het terrein van Bezinnen & Leren. Activiteiten worden met onze buurgemeenten gedeeld.

Contactgegevens:

Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo, Slachthuisstraat 22, 5664EP Geldrop

scriba@pggweb.nl

Website: www.pggweb.nl

