

# Vorming en Toerusting Heeze en Geldrop

## Update voor 2020

**Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn tot nader order alle activiteiten geannuleerd.**

Hieronder geven we een overzicht van de activiteiten in de tweede helft van het seizoen 2019-2020. Een deel van deze activiteiten is een vervolg op die van september tot december, een deel is nieuw en was in september nog niet bekend.



U kunt zich het beste opgeven rechtstreeks via mail of telefoon bij de persoon die onder de activiteit vermeld staat. Aanmelding betekent niet dat je daarna niet meer mag aansluiten, maar is voor ons van belang om te beslissen of er genoeg belangstelling is om een groep door te laten gaan. Wij hopen dat u in deze activiteiten iets vindt dat u helpt om met het geloof bezig te zijn op een manier die bij u past of die nieuwe aspecten voor u opent.

Van harte welkom!

Mirjam van Nie, Piet Beishuizen, Arjon Rens, Peter van Wageningen, Jan-Hendrik Kip

## Oecumenisch Bijbellezen

Een oecumenische gespreksgroep die zich buigt over de lezingen die op zondag in de (r.k. en protestantse) kerken worden gelezen. We gaan uit van de vertalingen zoals die in de zondagse vieringen worden gebruikt, dus het r.k. lectionarium en de Nieuwe Bijbelvertaling. Kom meepraten, ontdek bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten! De avonden worden geleid door pastoor Sjef van der Maazen en dominee Jan-Hendrik Kip. Telkens om 20 uur in het Antoniushuis, Stationsstraat 21 in Geldrop:

op dinsdag 7 januari 2020 voor zondag 12 januari 2020

op maandag 9 maart voor zondag 15 maart

op maandag 18 mei voor zondag 24 mei

Aanmelden: predikant@pggweb.nl of 286 75 06  
geldrop@parochienicasius.nl of 286 23 64

(maar zonder aanmelding een keer binnenlopen is ook goed)

## **Meditatie 2019-2020**

Vervolg op de meditatieavonden uit 2019. Ontspanningsoefeningen en stilte op basis van meditatievormen uit de christelijke traditie. We gebruiken teksten, beelden en klanken. Mogelijkheid tot napraten en afsluiting met stiltemoment.

Deze avonden kunnen een opstapje zijn om ook thuis van meditatie een regelmatige gewoonte te maken. Van 20.30 uur tot ongeveer 21.45 uur. Ook wie geen ervaring met meditatie heeft, kan aanschuiven.

Woensdagen 8, 15, 22 en 29 januari 2020, steeds om 20.30uur in 't Kruispunt

leiding: Hendriet de Feijter-Gritter en ds. Jan-Hendrik Kip.

contact: Hendriet de Feijter tel. 040-285 55 61 of mail:

jmdefeijter@onsbrabantnet.nl

## **Hoe lezen wij de Schriften?**

In het voorjaar van 2020 zal Douwe Wielenga op een tweetal middagen iets vertellen over de volgende onderwerpen.

Hoe lezen we de Bijbel? Wat staat er eigenlijk in de tekst, en waarom staat het er zo? De rol en betekenis van namen en de NAAM in de verhalen in de Bijbel, is het onderwerp van dit verhaal. Ik maak gebruik van een tekst van Ad van Nieuwpoort, die op een conferentie sprak over 'De NAAM in het verhaal'.

De tweede middag zal ik wat proberen te vertellen over het verhaal van de eerste ontmoeting van Saul en Samuël. Ik gebruik daarbij een uitleg van Jan Fokkelman: er worden verschillende verhalen verteld, die in elkaar overlopen; het is een bijzondere combinatie geworden, met een afloop die je in het begin niet zou verwachten.

data: woensdagen 15 en 29 januari 2020 om 14.00 uur

plaats: 't Kruispunt

opgave: Douwe Wielenga dkwielenga@onsbrabantnet.nl

## Bergrede

In november zijn er twee bijeenkomsten geweest over de Bergrede. De deelnemers waren zó geboeid door dit Bijbelgedeelte, dat ze graag nóg een bijeenkomst wilden. Ook als u niet bij de andere bijeenkomsten bent geweest, hartelijk welkom. Het is onder leiding van M. van Nie.

datum:                  dinsdag 28 januari 2020 om 20.00 uur  
plaats:                  Protestants Gemeente Centrum, Julianalaan 1, Heeze  
opgave:                  Mirjam van Nie     [mvannie@planet.nl](mailto:mvannie@planet.nl)

## Schilderen bij een Bijbelverhaal

Voor wie graag creatief bezig is. Nieuwe schilders zijn ook welkom. Nieuwe mensen, nieuwe ideeën. We beginnen om 14.00 uur en dan zijn we rond 17.00 uur wel voldaan over het werk. We proberen een groot schilderij te maken op tekenpapier. 1.50x3.00 m. Deze activiteit is nu al zo'n 20 jaar opgenomen in ons activiteitenprogramma en we doen het nog met even veel enthousiasme. Dus kom en doe mee.

datum                  6 februari 14 uur in 't Kruispunt  
info:                  Ineke Engel, 040-7802334   of   engel@onsbrabantnet.nl

## Boekbespreking: Tomas Halik: Raak de wonden aan

Dit is het vierde boek van de Tsjechische priester, theoloog en filosoof dat in het Nederlands is vertaald. Doorlopend thema in zijn boeken is geloof en twijfel en hoe die twee elkaar van dienst kunnen zijn. Het gesprek met ongelovigen is goed voor het geloof van de christenen. Hij heeft zelf het atheïsme aan den lijve ervaren: in de tijden van het communisme moest hij zijn rol als priester ondergronds vervullen. In een eerder boek (Geduld met God) concentreerde hij zich op de Bijbelse figuur van Zacheüs, die model stond voor de nieuwsgierige buitenstaander. In dit boek neemt hij zijn vertrekpunt bij zijn naamgenoot Tomas, "ongelovige" leerling die uitgenodigd wordt om de wonden van Jezus aan te raken. Wonden aanraken wordt hier dé manier waarop God in de wereld ervaren kan worden. En ook zal een geloofwaardige kerk haar wonden moeten laten zien. Mij boeit in zijn boeken de spirituele diepgang en zijn trefzeker gevoel voor wat er religieus en maatschappelijk speelt in deze tijd. Leest u met me mee ?

Wilt u zelf zorgen dat u over het boek beschikt en alvast lezen t/m pag. 75 ?  
Het boek: Tomas Halik: ***Raak de wonden aan***, over niet zien en toch geloven.  
ISBN 9789023954170 Kosten 20 €

Woensdagen 19 februari, 4 en 18 maart 2020 om 15 uur in het Kruispunt  
Aanmelden: [predikant@pggweb.nl](mailto:predikant@pggweb.nl) of 286 75 06

## Toekomst van de kerk

Wij weten allemaal dat de kerk kleiner wordt, en dat er steeds minder mensen bereid zijn een taak in de kerk te vervullen. Hoe ziet de toekomst van de kerk eruit? Welke wegen kunnen wij inslaan, terwijl we de realiteit onder ogen zien, en tegelijkertijd de hoop vasthouden? Jacobine Gelderloos heeft een boek geschreven "Sporen van God in de het dorp", dat gaat over deze vraag. Zij beschrijft twee sporen naar de toekomst toe. De ene kant is samenwerking van dorpen onderling, zoals Geldrop en Heeze, toenadering zoeken. Het andere spoor is, in het eigen dorp rondkijken en zien waar we als kerk actief kunnen zijn, bijvoorbeeld als het gaat over eenzaamheid. Dit is niet een zaak om af te schuiven naar de diaconie, maar die ons als gehele gemeente aangaat. We gaan met elkaar hierover in gesprek, onder leiding van ds Jan Hendrik Kip, en ds Mirjam van Nie.

datum donderdag 12 maart 2020 om 14.00 uur  
plaats Protestants Gemeente Centrum Heeze

opgaven bij

Mirjam van Nie, [mvannie@planet.nl](mailto:mvannie@planet.nl), 251 97 90, of bij  
Jan-Hendrik Kip, [predikant@pggweb.nl](mailto:predikant@pggweb.nl), 286 75 06

## Poëziemiddag

In oktober was er een boeiende poëzie bijeenkomst met verschillende herfstgedichten. Er werd besloten om in het voorjaar weer bij elkaar te komen.

Belangstellenden zijn nog steeds welkom.

datum, plaats: 19 maart 2020 om 14.00 uur in 't Kruispunt

info, opgave: Nel Duine- van Damme 040-2855328 of:  
[henknelduine@hetnet.nl](mailto:henknelduine@hetnet.nl)

## Oases in de woestijn

Op de startzondag in Heeze hebben wij het gehad over "Oases in de Woestijn". Wij leven in een rijk land, en we leven niet letterlijk in een woestijn. Maar ze zien wel dat in de wereld om ons heen veel mensen op zoek zijn naar vervulling, op zoek naar zingeving, op zoek naar méér verdieping in dit leven. Waar zien wij in ons leven woestijngebieden? Wanneer ervaren wij droogte en dorst? En waar vinden wij plekken om op te ademen, om nieuwe energie op te doen, om vervulling te ervaren? Is de kerk een oase in de woestijn? We gaan met elkaar in gesprek over dit thema, onder leiding van ds. Mirjam van Nie.

datum:           dinsdag 31 maart 2020 om 20.00 uur  
plaats:           Protestants Gemeente Centrum, Julianalaan 1, Heeze  
opgave:          Mirjam van Nie      mvannie@planet.nl

## Pelgrimswandeling

Het komende voorjaar hopen we voor de 30e keer op pelgrimswandeling te gaan.

Onvoorstelbaar dat dit initiatief van Jaap van der Veer, met een paar anderen, om zo'n wandeling eens te proberen, zo lang houdbaar is gebleken en dat we nog steeds met plezier ieder half jaar een mooie wandeling hebben.

Op 9 mei 2020 gaan we weer met goede moed op pad. Het doel is op dit moment nog niet bekend, maar we proberen er een gedenkwaardige dag van te maken. Het is een oecumenische activiteit, iedereen is welkom.

datum:           9 mei 2020  
info:            Ineke van Klinken      [cjvanklinken@hotmail.nl](mailto:cjvanklinken@hotmail.nl)