

Vorming en Toerusting Heeze en Geldrop 2019 - 2020

Hieronder treft u een overzicht van doordeweekse activiteiten voor de komende maanden die zijn (mede-) georganiseerd door Vorming en Toerusting Heeze-Geldrop. Sinds begin 2019 zijn de werkgroepen V&T van de Protestantse Gemeente Heeze en van de Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo samengevoegd. We hopen dat u als gemeenteleden de beweging van de werkgroep gaat volgen en zoveel mogelijk over en weer aanschuift.



U kunt zich het beste opgeven rechtstreeks via mail of telefoon bij de persoon die onder de activiteit vermeld staat. Aanmelding betekent niet dat je daarna niet meer mag aansluiten, maar is voor ons van belang om te beslissen of er genoeg belangstelling is om een groep door te laten gaan. Wij hopen dat u in deze activiteiten iets vindt dat u helpt om met het geloof bezig te zijn op een manier die bij u past of die nieuwe aspecten voor u opent.

In januari 2020 komt er via Lichtbron en 2klank weer een update van de V&T-activiteiten; daar vindt u wellicht nog weer nieuwe kansen tot ontmoeting of data van bijeenkomsten die nu nog niet vaststaan.

Van harte welkom!

Mirjam van Nie, Piet Beishuizen, Arjon Rens, Peter van Wageningen,
Jan-Hendrik Kip

Oecumenisch Bijbellezen

Als katholiek of protestant komen we bij elkaar en kijken naar de lezingen die in beide kerken op zondag aan de orde zijn. We vertellen elkaar hoe bijbelteksten bij ons overkomen en we kijken naar wat ons daarin aanspreekt, raakt of vragen oproept. We gaan uit van de vertalingen zoals die in de zondagse vieringen worden gebruikt, dus het r.k. lectionarium en de Nieuwe Bijbelvertaling. Dus: kom meepraten, ontdek bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten! De avonden worden geleid door pastoor Sjef van der Maazen en dominee Jan-Hendrik Kip.

Telkens om 20 uur in het Antoniushuis, Stationsstraat 21:

op dinsdag 24 september voor zondag 29 september 2019

op dinsdag 8 oktober voor zondag 13 oktober

op maandag 9 december voor zondag 15 december

op dinsdag 7 januari 2020 voor zondag 12 januari 2020

op maandag 9 maart voor zondag 15 maart

op maandag 18 mei voor zondag 24 mei

Aanmelden: predikant@pggweb.nl of 286 75 06
geldrop@parochienicasius.nl of 286 23 64

(maar zonder aanmelding binnenlopen mag ook)

Meditatie 2018-2019

In meditatie zoek je de stilte bewust op. Dat kan helpen rust in je leven te brengen en jezelf en het leven meer te accepteren zoals het is. Meditatie kan ook helpen om het leven dieper te ervaren en dichter bij het religieuze, of dichter bij het ervaren van God te komen.

Een avond ziet er als volgt uit: we komen binnen bij meditatieve muziek.

Daarna beginnen wij met ontspanningsoefeningen, met gerichte aandacht op lichaam en adem, gedachten en gevoelens. Daarna zijn we enige tijd stil op basis van meditatievormen uit de christelijke traditie. We gebruiken hierbij teksten, beelden en klanken. Na afloop wordt er kort nagepraat en zijn we nog even stil.

Deze avonden kunnen een opstapje zijn om ook thuis van meditatie een regelmatige gewoonte te maken. Een meditatieavond duurt van 20.30 uur tot ongeveer 21.45 uur. Ook wie geen ervaring met meditatie heeft, kan aanschuiven.

woensdagen 20 en 27 november, 4 en 11 december 2019

woensdagen 8, 15, 22 en 29 januari 2020

tijdstip: 20.30 uur

plaats: 't Kruispunt

leiding: Hendriet de Feijter_Gritter en ds. Jan-Hendrik Kip.

contact: Hendriet de Feijter tel. 040-285 55 61 of mail:
jmdefeijter@onsbrabantnet.nl

Het evangelie van Thomas

In het woestijnzand van Egypte bij Nag-Hammadi werden een groot aantal geschriften gevonden uit de begintijd van het Christendom. Daaronder ook het evangelie van Thomas.

Daarin staan 114 aan Jezus toegeschreven uitspraken, waarvan een groot aantal vergelijkbaar zijn met uitspraken van Jezus in het N.T.

De traditie waar de uitspraken in Thomas staan noemen we gnostiek, de stroming uit het begin van de jaartelling, waarin men door veelal geheime kennis zich bewust kan worden van de goddelijke oorsprong.

Er zullen 3 middagen worden gehouden.

- De eerste middag (18 sept) is een inleiding, waarbij de figuur van Thomas wordt vergeleken met het evangelie van Johannes en het begin van het evangelie van Thomas worden besproken.
- Op de tweede middag (25 sept.) gaan we enkele uitspraken van Jezus uit Thomas vergelijken met de weergave daarvan bij de synoptische evangeliën.
- De derde middag (2 okt.) gaan we verder in op de spiritualiteit van het evangelie van Thomas, waarbij een aantal uitspraken aan de orde komen die niet in het N.T. voorkomen.

data 18 en 25 september, 2 oktober om 14 uur in het Kruispunt

leiding: Ds. G. Baerends, Son

Opgeven bij: Peter van Wageningen pevanwag@gmail.com

Boekbespreking: Tomas Halik: Raak de wonden aan

Dit is het vierde boek van de Tsjechische priester, theoloog en filosoof dat in het Nederlands is vertaald. Doorlopend thema in zijn boeken is geloof en twijfel en

hoe die twee elkaar van dienst kunnen zijn. Het gesprek met ongelovigen is goed voor het geloof van de christenen. Hij heeft zelf het atheïsme aan den lijve ervaren: in de tijden van het communisme moest hij zijn rol als priester ondergronds vervullen. In een eerder boek (Geduld met God) concentreerde hij zich op de Bijbelse figuur van Zacheüs, die model stond voor de nieuwsgierige buitenstaander. In dit boek neemt hij zijn vertrekpunt bij zijn naamgenoot Tomas, "ongelovige" leerling die uitgenodigd wordt om de wonden van Jezus aan te raken. Wonden aanraken wordt hier dé manier waarop God in de wereld ervaren kan worden. En ook zal een geloofwaardige kerk haar wonden moeten laten zien. Mij boeit in zijn boeken de spirituele diepgang en zijn trefzeker gevoel voor wat er religieus en maatschappelijk speelt in deze tijd. Leest u met me mee?

Wilt u zelf zorgen dat u over het boek beschikt en alvast lezen t/m pag. 75 ?

Het boek: Tomas Halik: Raak de wonden aan, over niet zien en toch geloven. ISBN 9789023954170 Kosten 20 €

Woensdagen 19 februari, 4 en 18 maart 2020 om 15 uur in het Kruispunt

Aanmelden: predikant@pggweb.nl of 286 75 06

Bergrede

In het evangelie volgens Mattheus vinden we de Bergrede. Een belangrijke toespraak, (preek zo u wilt) waar veel te vinden is over datgene wat Jezus aan ons door wil geven. Is de Bergrede een mooie droom, of is het realistisch en dicht bij ons? Is het voor ons uitvoerbaar? Wat kunnen wij er mee? Wat betekent het om je lamp niet onder een korenmaat te zetten of je vijanden lief te hebben? We gaan hierover met elkaar in gesprek, op twee dinsdagavonden. Het geheel is onder leiding van M. van Nie.

data: dinsdag 15 en 19 november 2019 om 20.00 uur

plaats: Protestants Gemeente Centrum, Julianalaan 1, Heeze

opgave: Mirjam van Nie mvannie@planet.nl

Eenzaamheid

Communicatie via zeer veel verschillende media is in onze tijd, overal aanwezig. Toch hebben veel mensen gevoelens van eenzaamheid, en zijn veel mensen contactarm. Het is moeilijk om dit toe te geven. Hoe komt het dat mensen zich eenzaam voelen? Zijn het onrealistische verwachtingen van relaties? Hoe zit het

met de sociale netwerken? Is hoeverre is de kerk een netwerk? Wat vinden we in de bijbel over eenzaamheid? Het is zinvol om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het gaat om bewustwording en bespreekbaarheid. Hierover willen we met elkaar spreken, onder leiding van ds Mirjam van Nie en ds Jan-Hendrik Kip

datum woensdag 30 oktober om 14.00 uur in het Kruispunt
opgaven bij Mirjam van Nie, mvannie@planet.nl, 251 97 90, of bij
 Jan-Hendrik Kip, predikant@pggweb.nl, 286 75 06

Schilderen bij een Bijbelverhaal

Ook dit najaar gaan we weer schilderen bij een Bijbelverhaal.

En wel op woensdagmiddag 9 oktober 2019. Kom allen ... wie graag creatief bezig is. Nieuwe schilders zijn ook welkom. Nieuwe mensen, nieuwe ideeën. We beginnen om 14.00 uur en dan zijn we denk ik om 17.00 uur wel voldaan over het werk. We proberen een groot schilderij te maken op tekenpapier. 1.50x3.00 m. Deze activiteit is nu al zo'n 20 jaar opgenomen in ons winteractiviteitenprogramma en we doen het nog met even veel enthousiasme. Dus kom en doe mee.

datum 9 oktober 14 uur Kruispunt
info: Ineke Engel, 040-7802334 of engel@onsbrabantnet.nl

Poëziemiddag

Twee keer per jaar wordt er voor belangstellenden een poëziemiddag georganiseerd. De najaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 24 oktober om 14.00 uur in 't Kruispunt.

Lijkt het u leuk om een keer mee te doen?

Inlichtingen en opgave bij Nel Duine- van Damme

Tel. 040-2855328 of: henknelduine@hetnet.nl

Pelgrimswandeling

We hopen weer een mooie pelgrimswandeling te maken in het najaar. We wandelen in de buurt van Groesbeek. De datum is 28 september, er komt tegen

die tijd nadere informatie. Er wordt een mail gestuurd naar alle mensen die mee geweest zijn met vorige wandelingen. Het is een oecumenische activiteit, iedereen is welkom.

datum: 28 september

info: Ineke van Klinken cjvanklinken@hotmail.nl

Hoe lezen wij de Schriften?

In het voorjaar van 2020 zal Douwe Wielenga op een drietal middagen iets vertellen over de volgende onderwerpen.

De Naam in het verhaal; ook in de bijbel is de Naam een essentieel gegeven, zo vraagt Jacob bij zijn gevecht bij de beek Jabbok om de naam van zijn tegenstander.

De ontmoeting tussen Samuël en Saul; het verhaal uit 1 Samuël 9 en 10.

Wie oren om te horen heeft, moet horen; de parabels van Jezus in het Marcus evangelie.

data: worden begin 2020 bekend gemaakt