

Vorming en Toerusting 2018 - 2019

Hieronder treft u een overzicht van doordeweekse activiteiten van de komende tijd voor zover de werkgroep Vorming en Toerusting daarin een rol heeft gehad.

Voor alle genoemde activiteiten kunt u zich aanmelden via een mail naar

vent@pggweb.nl

of rechtstreeks via mail of telefoon bij de persoon die onder de activiteit vermeld staat. Aanmelding betekent niet dat je daarna niet meer mag aanschuiven, maar is voor ons van belang om te beslissen of er genoeg belangstelling is om een groep door te laten gaan. Wij hopen dat u in deze activiteiten iets vindt dat u helpt om met het geloof bezig te zijn op een manier die bij u past of nieuwe aspecten voor u opent. Van harte welkom!

Oecumenisch Bijbellezen

Als katholiek of protestant komen we bij elkaar en kijken naar de lezingen die in beide kerken op zondag aan de orde zijn. We vertellen elkaar hoe bijbelteksten bij ons overkomen en we kijken naar wat ons daarin aanspreekt, raakt of vragen oproept. We gaan uit van de vertalingen zoals die in de zondagse vieringen worden gebruikt, dus het r.k. lectionarium en de Nieuwe Bijbelvertaling. Dus: kom meepraten, ontdek bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten! De avonden worden geleid door pastoor Sjef van der Maazen en dominee Jan-Hendrik Kip, telkens om 20 uur in het Antoniushuis, Stationsstraat 21:

- op maandag 17 september voor zondag 23 september 2018
- op maandag 22 oktober voor zondag 28 oktober
- op maandag 10 december voor kerstmorgen 25 december
- op maandag 18 februari 2019 voor zondag 24 februari 2019
- op maandag 18 maart voor zondag 24 maart
- op maandag 6 mei voor zondag 12 mei

Aanmelden: predikant@pggweb.nl (tel 286 75 06) of
geldrop@parochienicasius.nl (tel.286 23 64)
(maar zonder aanmelding binnenlopen mag ook)

Psalmen

Een cursus over psalmen. Psalmen zijn er is vele variaties. Om God te loven, of om te klagen. Om emoties van verdriet te uiten, of emoties van dankbaarheid en vreugde. Psalmen die vragen stellen, psalmen die een geschiedenis vertellen. Het boek van de psalmen in onze bijbel is een bron van grote rijkdom. Wij zingen psalmen in de kerk, en op zeer veel verschillende manieren hebben mensen muziek geschreven bij de psalmen. Het is zinvol om ons met elkaar, daarin te verdiepen. We zullen psalmen bespreken, naar verschillende uitvoeringen luisteren, en ook met elkaar zingen. Het is samen met Heeze, en er zijn vier bijeenkomsten, telkens om 20.00 uur. U kunt ook één of enkele bijeenkomsten bij

wonen.

Data:

27 september	Geldrop 't Kruispunt 20.00 uur
11 oktober	Heeze Protestants Gemeente Centrum 20.00 uur
25 oktober	Geldrop 't Kruispunt 20.00 uur
8 november	Heeze Protestants Gemeente Centrum 20.00 uur

opgave: Mirjam van Nie mvannie@planet.nl

Schilderen bij een bijbelverhaal

Dit najaar 2018 willen we weer samen gaan schilderen. We lezen de lezing voor de zondagmorgen, in verschillende vertalingen. Wat heeft het verhaal je te vertellen en hoe maak je er samen een impressie van in kleur. Niet veel discussie wel kort overleg en verder maar beginnen met schilderen. Al doende komen de ideeën. We maken een schilderij van 1.50x 3.00 m, met acryl op papier. En dan op de zondagmorgen horen wat anderen er in zien. Heel spannend. Doe mee.

Welkom op woensdagmiddag 10 oktober. We beginnen om 14.00 uur, schilderen tot ongeveer 17.00 uur in 't Kruispunt. Let op! we schilderen op een middag (en dus niet 's avonds zoals voorheen) We hopen dat er weer veel liefhebbers mee zullen doen. Ook in het voorjaar 2019 is er een schildermiddag. De datum leest u tegen die tijd in de tweeklank.

Leiding: ds. Jan Hendrik Kip

Organisatie en info: Ineke Engel, 040-7802334 of engel@onsbrabantnet.nl

Poëzie-middag

Een groepje mensen die van poëzie houden, blijven het leuk vinden om een paar keer per jaar bij elkaar te komen om naar elkaars gedichten te luisteren en erover van gedachten te wisselen. Andere belangstellenden zijn van harte welkom. Als u zich opgeeft, krijgt u t.z.t. een berichtje van mij.

Datum 25 oktober 14 uur in 't Kruispunt

Nel Duine- van Damme, henknelduine@hetnet.nl

Pelgrimswandeling

Twee maal per jaar houden we een pelgrimswandeling.

Als gezamenlijke kerken zoeken we de weg naar plaatsen waar -soms al eeuwenlang- mensen heengetrokken zijn om te bidden of te gedenken.

Het plan is om op 13 oktober naar Maastricht te gaan en daar een tocht te maken over de Sint Pietersberg, via Neerkanne en Kanne (België). Een hele mooie wandeling met een aantal opmerkelijke rustpunten. De lengte van de wandeling is ongeveer 14 kilometer, we kunnen met de trein naar Maastricht. Wilt u mee? Mensen die al eerder mee geweest zijn hoeven zich niet op te geven, er wordt nog een mail rondgestuurd.

Als we u nog niet kennen kunt u zich opgeven of nadere informatie vragen bij:
Ineke van Klinken, e mailadres: cjvanklinken@hotmail.nl

Van harte welkom!

Overwegingen bij de laatste levensfase

Wij leven in een tijd waar de medische wetenschap ver gevorderd is. Dat betekent, dat in de laatste levensfase het leven lang gerekt kan worden. Wat is mogelijk, in zo'n situatie. Wat is wenselijk, welke rol speelt geloven daarbij? Hoe kan daar wijsheid gevonden worden? Ds Margriet van der Kooi werkt in het ziekenhuis in Woerden als geestelijk verzorger, en heeft veel te maken met deze vragen. Zij zal met ons daar over spreken.

Datum	woensdag 31 oktober om 14.00 uur in het Kruispunt
opgaven bij	vent@pggweb.nl, of bij
Mirjam van Nie	mvannie@planet.nl, 2519790, of bij
Jan-Hendrik Kip	predikant@pggweb.nl, 286 75 06

Boekbespreking: Dieper dan woorden

David Steindl-Rast is benedictijn. Hij kreeg ooit van zijn orde de opdracht om deel te gaan nemen aan de interreligieuze dialoog tussen christenen, joden, boeddhisten en hindoes. Met name het boeddhisme heeft zijn warme belangstelling. Hij gaat op zoek naar de positieve overeenkomsten tussen religieuze tradities. Volgens hem verwoordt de Apostolische Geloofsbelijdenis een universeel geloof. Dat vind ik een interessante visie en dat maakt dat ik het boek wil lezen. Want in de kerk geldt het Apostolicum niet meer per se als voor de hand liggende tekst om huidig geloof te verwoorden, al is het een in historische en oecumenische zin waardevolle tekst. Een gesprek met de Dalai Lama, die ook het voorwoord schreef, vormde voor Broeder David de aanleiding tot het boek, dat hij nota bene opdraagt aan degenen die het Apostolicum niet meer oprecht en vol overtuiging kunnen zeggen. De benedictijnse grondhouding van dankbaarheid en aandacht is een doorgaande lijn in het boek.

Wilt u zelf zorgen dat u over het boek beschikt en alvast lezen t/m pag. 48 ? Het boek:

“David Steindl-Rast: Dieper dan woorden. Het Credo, een geloof dat verbindt.” ISBN 9789056254810
Kosten € 20 .

Data

Woensdagen 24 oktober, 7 en 21 november 2018 om 15 uur in het Kruispunt

Aanmelden: _predikant@pggweb.nl of 286 75 06

Meditatie 2018-2019

In meditatie zoek je de stilte bewust op. Dat kan helpen rust in je leven te brengen en jezelf en het leven meer te accepteren zoals het is.

Meditatie kan ook helpen om het leven dieper te ervaren en dichter bij het religieuze, of dichter bij het ervaren van God te komen.

Een avond ziet er als volgt uit: we komen binnen bij meditatieve muziek. Daarna beginnen wij met ontspanningsoefeningen, met gerichte aandacht op lichaam en adem, gedachten en gevoelens.

Daarna zijn we enige tijd stil op basis van meditatievormen uit de christelijke traditie. We gebruiken hierbij teksten, beelden en klanken. Na afloop wordt er kort nagepraat en zijn we nog even stil.

Deze avonden kunnen een opstapje zijn om ook thuis van meditatie een regelmatige gewoonte te maken. Een meditatieavond duurt van 20.30 uur tot ongeveer 21.45 uur. Ook wie geen ervaring met meditatie heeft, kan aanschuiven.

Data:

woensdagen 7,14,21,en 28 november 2018

woensdagen 9, 16, 23 en 30 januari 2018

tijdstip: 20.30 uur plaats: 't Kruispunt

leiding: Hendriet de Feijter-Gritter en ds. Jan-Hendrik Kip

contact: Hendriet de Feijter, 285 55 61 of jmdefeijter@onsbrabantnet.nl

Boekbespreking: Rebible

Inez van Oord heeft het lifestyle-magazine Happinez opgericht. In dat magazine was er veel aandacht voor verschillende vormen van spiritualiteit, maar nauwelijks voor spiritualiteit van christelijke kant. Dat kwam onder meer omdat zij met haar kerkelijke wortels had gebroken. Nu heeft zij de bijbel weer tevoorschijn gehaald en is opnieuw de bijbelverhalen uit haar jeugd gaan lezen, met nieuwe ogen en zonder "kerkelijk filter". Zij doet dat samen met haar broer Jos, die predikant (PKN) is. In dit boek heeft zij een aantal verhalen bijeengebracht die zij op deze wijze heeft herontdekt. Het is een boek waarin ook de opmaak een rol speelt - de stijl van Happinez is te merken. Ik zou dit boek met u willen bespreken, ook om te zien of de manier waarop zij naar de teksten kijkt nu zo veel verschilt van de onze/uwe. En wat wij van haar benadering zouden kunnen leren.

Wilt u zelf zorgen dat u over het boek beschikt en alvast lezen t/m pag. 89 ?

Het boek: Inez van Oord:

Rebible. Ontdekking van vergeten verhalen. ISBN 9789021566320 Kosten €25 •

Data:

Woensdagen 13 en 27 februari en 13 maart 2019 om 20 uur in het Kruispunt

Aanmelden: predikant@pggweb.nl of 286 75 06)