

Pelgrimswandelingen

Auteur: Jaap van der Veer

Begin april 2015 was er weer een pelgrimswandeling. We maakten vanuit het plaatsje Mettekoven (België) een rondwandeling. Een prachtig heuvellandschap, soms dwars door boomgaarden. Jammer dat het nog een paar weken te vroeg was voor de bloesem maar de natuur houdt zich helaas niet aan een datum die wij afspreken in de activiteitengids ...

En ja, het was al de 20-ste keer dat we met een groepje erop uit trokken!

In de gids van 2005-2006 werd deze activiteit van Vorming en Toerusting voor het eerst aangekondigd:

Zou er belangstelling zijn voor het maken van een 'pelgrimstocht'? We willen dat dit jaar eens peilen. Een citaat uit Ouderlingenblad, juni 2005:

"Pelgrimeren wordt ook wel 'bidden met de voeten' genoemd. Wandelen, mediteren en ontmoeten gaan goed samen. Doordat bij het lopen niet alleen het hoofd maar het hele lichaam betrokken is, kun je op een diepere manier bewust worden van jezelf en van je levensweg. Bovendien leidt wandelen tot contact met de natuur en met de a/Ander, die je tegenkomt of die met je meeloopt. "

Het doel is dus samen wandelen in de natuur met aandacht voor bezinning, spiritualiteit en ontmoeting. Een eerste tocht zou in de naaste omgeving gehouden kunnen worden.

Lijkt u dit wat?. Bij voldoende belangstelling beleggen we een avond om een en ander verder uit te werken

Er waren aanmeldingen dus gingen we een en ander organiseren. Ineke van Klinken wandelde wekelijks met haar vriendin Marie Louise Luijten en zij zouden een geschikt stukje uitzoeken. Niet al te lang, 10 -15 km, om het ook voor niet geoefende wandelaars mogelijk te maken om mee te doen. Ook kijken waar we als groep konden koffie drinken, waar bankjes staan om te eten, of kerken en kapellen open waren, zo nodig afspraken maken om die voor ons open te stellen.

Jaap van der Veer was contactpersoon met de deelnemers, regelde auto's, printte de kaarten en teksten voor onderweg.

En deze verdeling van taken is nu al 10 jaar min of meer hetzelfde gebleven.

We wandelen twee keer per jaar: op een zaterdag in het voorjaar en in het najaar.

Even wat statistiek. Gemiddeld doen er zo'n 16 mensen per wandeling mee, varieerde tussen de 10 en 23 personen.

12 keer gingen we met de auto naar een startpunt, 8 keer met de trein.

De bestemming was 6 keer Brabant, 11 keer Limburg en 3 keer België.

Er is een vaste kern van mensen die eigenlijk iedere keer probeert mee te doen. Maar de datum wordt geprikt en dat past niet altijd in de eigen agenda. In de 10 jaar hebben 63 personen ooit meegelopen (waarvan 20 maar één keer, maar toch).

Het is een oecumenische activiteit, protestant en katholiek doet mee. De wandeling wordt dan ook aangekondigd in het parochieblad.

Wat is er nu zo leuk aan met een groep te wandelen? Deelnemers vinden het in de eerste plaats gewoon gezellig. Het is gezond een dagje buiten wandelen. Ook al heel wat mooie kerken en kapellen gezien. Maar we leren bijvoorbeeld ook veel over heiligen. Marie Louise Luijten weet elke keer wel weer een mooi verhaal te vertellen.

Soms zingen we een lied in de open lucht, staande bij een kruisbeeld. Prachtig!

Het is gaandeweg een traditie geworden om van de foto's die onderweg genomen worden een serie te maken en die aan alle deelnemers te sturen. Kun je de wandeling nog een keer beleven.

Omdat 10 jaar wandelen toch een soort jubileum is hebben we alle informatie over de wandelingen verzameld en het is beschikbaar voor belangstellenden. U kunt de foto's bekijken en ook de routebeschrijvingen. Misschien een route printen en zelf op pad gaan? Stuur een e-mail naar jaap.vanderveer@onsbrabantnet.nl en u krijgt het document met de links naar internet.

Ook zin om mee te wandelen? De eerstvolgende tocht is in het najaar 2015. Die wordt aangekondigd in de activiteitengids van september en als u zich opgeeft wordt u op de hoogte gehouden en krijgt u alle details.