

Activiteitengids 2017 - 2018

Hieronder treft u een overzicht aan van wat vroeger het “groene boekje” was: de doordeweekse activiteiten geïnitieerd door de werkgroep Vorming en Toerusting. Voor alle genoemde activiteiten kunt u zich aanmelden via een mail naar

vent@pggweb.nl

of rechtstreeks via mail of telefoon bij de persoon die onder de activiteit vermeld staat. Wij (dat zijn enkel nog Piet Beishuizen en ondergetekende, dus aanwas is meer dan welkom!) hopen dat u in deze activiteiten iets vindt dat u helpt om met het geloof bezig te zijn op een manier die bij u past of nieuwe aspecten voor u opent. Van harte welkom!

Jan-Hendrik Kip

Oecumenisch Bijbellezen

Uit beide kerken, katholiek en protestants, gaan we weer naar de lezingen kijken die in beide kerken op zondag aan de orde zijn. We vertellen elkaar hoe bijbelteksten bij ons overkomen en we kijken naar wat ons daarin aanspreekt, raakt of vragen oproept. We gaan uit van de vertalingen zoals die in de zondagse vieringen worden gebruikt, dus het r.k. lectionarium en de Nieuwe Bijbelvertaling. Dus: kom meepraten, ontdek en bevraag bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten! De avonden worden geleid door pastoor Sjef van der Maazen en dominee Jan-Hendrik Kip.

In het najaar zijn er deze keer maar twee avonden. Dat gebrek wordt goedge maakt in het voorjaar, dan zijn er vier. In de Protestantse Kerk wordt namelijk i.v.m. 500 jaar Reformatie het Luthers Leesrooster gevolgd, en daardoor zijn er minder “matches”.

De bijeenkomsten zijn steeds om 20 uur in het Antoniushuis, Stationsstraat 21:

- op maandag 9 oktober voor zondag 15 c.q. 29 oktober 2017
- op maandag 11 december voor zondag 31 december 2017
- op dinsdag 2 januari 2018 voor zondag 7 januari 2018
- op maandag 26 februari voor zondag 4 maart 2018
- op maandag 16 april voor zondag 22 april 2018
- op dinsdag 5 juni voor zondag 10 juni 2018

Aanmelden: vent@pggweb.nl of 286 75 06
geldrop@parochienicasius.nl of 286 23 64

(maar zonder aanmelding binnenlopen mag ook)

Meditatie 2017-2018

In meditatie zoek je de stilte bewust op. Dat brengt meestal een heilzaam effect teweeg in de dagelijkse hectiek van drukke mensen (ouders met kinderen en drukke banen, en anderen). Meditatie kan helpen rust in je leven te brengen en jezelf en het leven meer te accepteren zoals het is. Meditatie kan ook helpen om het leven dieper te ervaren en dichter bij het religieuze, of dichter bij het ervaren van God te komen.

Hoe ziet zo'n avond er uit? We komen binnen bij meditatieve muziek, passend bij het thema of de werkwijze van die avond. Daarna beginnen wij met ontspanningsoefeningen, met gerichte aandacht

op lichaam en adem, gedachten en gevoelens. Vervolgens zijn we enige tijd stil op basis van meditatievormen uit de christelijke traditie. We gebruiken teksten, beelden en klanken.

Deze avonden kunnen een opstapje zijn om ook thuis van meditatie een regelmatige gewoonte te maken. Een meditatieavond duurt van 20.30 uur tot ongeveer 21.45 uur. Ook wie geen ervaring met meditatie heeft, kan aanschuiven. De avonden worden geleid door Hendriet de Feijter en ds. Jan-Hendrik Kip

Data: woensdagen 15, 22, 29 november en 6 december 2017
woensdagen 10, 17, 24 en 31 januari 2018

telkens om 20.30 uur in het Kruispunt

opgeven/info: Hendriet de Feijter tel. 040-285 55 61 of mail: jmdefeijter@onsbrabantnet.nl

Boekbespreking: Zonderschuld

Dit is het tweede boek van het “woestijnvaderteam”. Het is niet nodig om het eerste boek (begin van het jaar hebben we het besproken) te kennen. Ook dit boek richt zich op de wijsheid van de woestijnmonniken van de eerste eeuwen. Maar nu wordt er in zekere zin een vraag gesteld aan de woestijnvaders en -moeders. Hoe zit het met b.v. het begrip “zonde”? En wat is “verzoening”, en welke rol speelt het sterven van Jezus daarin? Het zijn vragen uit de christelijke geloofsleer die voor veel gelovigen vandaag minder verteerbaar zijn geworden. De woestijnmonniken en de oude kerk, zo blijkt, keken op een heel andere manier naar deze dingen. Verfrissend en vernieuwend.

Het boek is qua vorm een briefwisseling tussen Matthias Rouw, schrijver van “Woestijnvaders”, en zijn uitgever Peter van Dijk, die, vanuit een calvinistische achtergrond, daar vragen bij stelt. Het boek is onconventioneel van opzet, maar minder exotisch dan “woestijnvaders”. Wilt u zelf zorgen dat u over het boek beschikt en alvast lezen t/m pag. 48?

Matthias Rouw en Peter van Dijk:

Zonderschuld. woestijnvaders over vernieuwd leven. ISBN 9789460050367, kosten € 17.

Voor meer info kunt u kijken op www.woestijnvaders.com

Data: woensdagen 8 en 15 november 2017 om 15 uur in het Kruispunt

Opgeven: Jan-Hendrik Kip predikant@pggweb.nl of 286 75 06

Geloof in Verandering

Op de avonden van 26 oktober en 9 november is er een cursus voor de gemeenten Geldrop-Mierlo en Heeze c.a. gezamenlijk. Twee avonden om met elkaar te praten over geloven en de veranderingen daarin, en om op deze manier toenadering tussen onze twee gemeenten vorm te geven. Wij doen dit in grote lijnen aan de hand van het boek “God is niet te vangen”, onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof, van Jan Offringa en Evert van Baren. Beide predikanten zijn op beide avonden aanwezig.

Op 26 oktober vindt de bijeenkomst plaats in het Protestants Gemeente Centrum, Julianalaan 1 te Heeze. Ds Kip heeft dan het voortouw. Het zal dan gaan over veranderingen in Godsbeelden. Hoe werd er vroeger aangekeken tegen God, Jezus en Heilige Geest, en hoe wordt daar nu tegen aangekeken?

Op 9 november vindt de bijeenkomst plaats in het Kruispunt te Geldrop, en heeft ds van Nie het voortouw. Dan zal het in het bijzonder gaan over levenskunst. Berouw, vergeving, verzoening, hoe gaan mensen met elkaar om. En over jeugd en jongeren. Hoe is het om jong te zijn in deze tijd.

Op beide bijeenkomsten is er veel ruimte voor onderling gesprek. Opgave is gewenst maar niet noodzakelijk.

Data: 26 oktober in Heeze en 9 november in Geldrop, telkens om 20 uur

Opgeven: Mirjam van Nie mvannie@planet.nl of
Jan-Hendrik Kip predikant@pggweb.nl

Schrijven bij een Bijbelgedeelte

Dit programma is een herhaling van het aanbod van vorig jaar. Toen waren er onvoldoende aanmeldingen. Door het nogmaals aan te bieden, krijgt u de gelegenheid om al schrijvend te ontdekken wat een Bijbelgedeelte u kan zeggen. En de organisatoren krijgen wat meer zekerheid of dit een vorm is die op prijs wordt gesteld.

We komen twee middagen bij elkaar. Op de eerste bijeenkomst onderzoeken we aan de hand van verschillende schrijfvormen, wat we met zulke vormen kunnen. Daarna gaan we thuis schrijven. We hopen zo op het spoor te komen, wat de aanhef van de 'tien woorden' ons persoonlijk te zeggen heeft. Op de tweede bijeenkomst lezen we elkaar ons thuiswerk of een gedeelte daarvan voor.

Het is niet nodig om over de gaven van het woord of de pen te beschikken, enig plezier in schrijven is wel wenselijk.

Data: 28 september en 12 oktober, van 14 tot 16 uur

Opgeven/info vent@pggweb.nl, of rechtstreeks bij

Jan-Hendrik Kip, predikant@pggweb.nl, 286 75 06, of bij
Joke Kappner, jokekappner@chello.nl, 212 63 00.

Schilderen bij een bijbelverhaal

Deze herfst willen we weer samen gaan schilderen.

We lezen de lezing voor de zondagmorgen, in verschillende vertalingen. Wat heeft het verhaal je te vertellen en hoe maak je er samen een impressie van in kleur. Niet veel discussie wel kort overleg en verder maar beginnen met schilderen. Al doende komen de ideeën. We maken een schilderij van 1.50x 3.00 m, op papier. Op zondagmorgen hangt het in de kerkzaal en kunnen we horen wat anderen erin zien. Kom en doe mee. Welkom op woensdagavond 4 oktober. We beginnen om 19.30 uur, in 't Kruispunt tot ongeveer 22.00 uur.

Datum: 4 oktober 2017 om 19.30 uur in het Kruispunt

Opgeven/info: Ineke Engel, 040-7802334 of engel@onsbrabantnet.nl

Overgeleverd: Het Beeld van Christus door de Eeuwen heen.

In de laatste twee eeuwen hebben we nogal ingrijpende veranderingen gezien. In de bijeenkomsten van maart j.l. over het beeld van Christus door de eeuwen heen, bleek het wenselijk dieper in te gaan op de 19e. en 20e. eeuw. Op de maandagen 12, 19 en 26 maart v.a. 20.00u. steeds in Het Kruispunt, willen we het beeld van Christus in deze eeuwen nader bekijken. Aanmelden kan bij Peter van Wageningen.

Data: 12, 19 en 26 maart, telkens 20 uur in het Kruispunt

Opgeven: Peter van Wageningen, email: pevanwag@gmail.com

Dinsdagmorgen gespreksgroep

Evenals vorig jaar hebben we de eerste keer ds Mirjam van Nie op bezoek. Zij zal ons iets vertellen over het bijbelboek Hooglied.

Zij schrijft hierover 'Het Hooglied is een boek waar niet zovaak uit wordt gelezen. Hebt u wel eens een kerkdienst meegemaakt waar uit het Hooglied werd gelezen? Leest u thuis in dit boek? Vaak voelt men zich verlegen met de hartstochtelijke liefdesverklaringen die we er in vinden. Toch staat het wel in onze bijbel. Wat heeft het aan mij te vertellen? Waarom staat het in onze bijbel? Hoe geven al die gevoelens en emoties een plaats in ons geloofsleven?'

De 2e morgen willen we de psalmen 120 en 121, de eerste pelgrimslieederen, met elkaar lezen en bespreken. De 3e keer zal ik iets vertellen over de ontwikkeling van het denken over de laatste dingen (eschatologie met een mooi woord). Vanaf het vroege joodse denken, de verandering hierin in de eeuwen vóór de jaartelling, de invloed van de Griekse filosofie, de invulling van dit denken in het christendom en in de kerkelijke geloofsleer.

Data: 10 oktober, 7 november en 5 december 2017,
13 februari, 6 maart en 10 april 2018,
steeds om om 9.45 uur in het Kruispunt.

(onderwerpen voor deze morgens in 2Klank van december)

Opgeven: Piet Beishuizen, piet.beishuizen@hetnet.nl of 040-2853843

Pelgrimswandeling

Al meer dan 10 jaar wordt er twee maal per jaar een pelgrimswandeling georganiseerd.

We wandelen een dag lang met mensen uit de kerken van Geldrop-Mierlo.

Daarbij zoeken we een mooi stuk natuur, maar tevens een plek waar iets bijzonders mee is. Meestal is het een kerk of kapel waar al lang bedevaarten heen gaan. Een plek om je even te bezinnen, het is een mooie combinatie met wandelen.

In het najaar willen we op 21 oktober op pad gaan. We lopen ongeveer 14 kilometer, nemen ons brood mee en gaan met auto's of met de trein. Het reisdoel is op dit moment nog niet bekend. De mensen die zich ooit voor de pelgrimswandeling hebben opgegeven krijgen apart nog een uitnodiging.

Wilt u zich al opgeven, of wilt u er méér van weten, dat kan bij Ineke van Klinken. Van harte welkom!

Datum: 21 oktober 2017

Opgeven/info Ineke van Klinken cjvanklinken@hotmail.nl

Poëzie-middag

Een groepje mensen die van poëzie houden, komen twee keer per jaar bij elkaar om naar elkaars gedichten te luisteren.

Dit komend najaar zal dat zijn op 26 oktober om 14.00 uur in 't Kruispunt.

Bent u als nieuweling geïnteresseerd in deze bijeenkomst dan bent u van harte welkom. U krijgt t.z.t. nog een bericht van mij.

Datum: 26 oktober om 14 uur in het Kruispunt

Opgeven/info Nel Duine-van Damme henknelduine@hetnet.nl

Boekbespreking “Het OERBOEK van de mens”, de evolutie en de Bijbel.

Het boek is geschreven door Carel van Schaik, gedrags- en evolutiebioloog en Kai Michiel, historicus.

De Bijbel lezen vanuit evolutionair perspectief kan een nieuw inzicht geven in de verhalen in de Bijbel. De auteurs ontdekken verrassende betekenissen in oude, soms raadselachtige geschiedenissen en komen tot een nieuwe visie op de culturele ontwikkeling van de mens sinds het begin van onze beschaving. Ook ontdekken ze de “waarheid” over zonde, de duivel en het hiernamaals. Tevens kan het Oerboek, de Bijbel, ons duidelijk maken waar onze angst voor de dood vandaan komt en hoe we kunnen omgaan met rampspoeden. Het boek leert ons hoe de mensheid geleerd heeft te overleven in grote anonieme samenlevingen.

Graag willen we met elkaar in discussie gaan om na te gaan wat deze visie op de Bijbel voor onszelf kan betekenen. Daarom is het zeer aan te bevelen om het boek vooraf te lezen. Piet Bakker en Simon v.d. Maal zullen de 4 gesprekken leiden. De gesprekken zijn gepland in februari en maart 2018 op maandagmiddag. Nadere informatie volgt.